

Vi tror att Bibeln är Guds ofelbara ord.

Vi tror på en Gud, uppenbarad i tre personer: Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Vi tror att människan skapades god men av fri vilja syndade och därmed valde bort gemenskapen med Gud.

Vi tror att varje människa kan få en återupprättad, personlig, relation med Gud genom frälsningen i Jesus Kristus.

Vi tror att den troendes dop i vatten innebär en begravning av den gamla naturen och en återuppståndelse till ett nytt liv i Jesus Kristus.

Vi tror att Andens dop är en särskild erfarenhet som ger den troende kraft att vara ett vittne för Gud och utrustar den troende för ett heligt liv.

Vi tror att församlingen har ett uppdrag att hjälpa människor till en personlig relation med Gud.

Vi tror, och väntar på, att Jesus Kristus en dag skall komma tillbaka för att hämta de troende till sig och upprätta nya himlar och en ny jord där ondskan för evigt är utplånad.

Vill du vara med?

Alla som vill är varmt välkomna att komma till vår kyrka och delta i våra verksamheter.

GIVANDE

Allt vi gör som kyrka bygger på människors frivilliga givande. Vill du vara med och ge in i det vi gör?
Swish: 123 634 47 41
Bankgiro: 554-9423

BLI MEDLEM

Funderar du på vad det innebär att vara medlem och undrar om det kanske är något för dig? Hör av dig, vi pratar gärna mer med dig om dina funderingar.

KONTAKT

Pernilla Öman
Pastor och föreståndare
0739-634025
pernilla@filadelfia.se

Pumba Johansson
Pastor, barn och familj
0707-546285
pumba@filadelfia.se

Lukas Holgersson
Pastor, ungdom
0739-857911
lukas@filadelfia.se

Vi längtar efter att vara
**EN KYRKA DÄR
MÄNNISKOR
HITTAR HEM**

www.filadelfia.se

Att mötas av ett "äntligen" är något av det vackraste man kan få vara med om. Oavsett om det var länge sedan man sågs, om man ses för första gången eller om man träffas ofta så finns det få saker som är så fint som att mötas av ett "äntligen är du här". Det möttes jag av när jag flyttade hit, och det drömmer jag om att varje människa som kliver in i vår kyrka också ska få känna. Jag vill vara med och bygga en plats där människor hittar hem, vill du vara med?

/Pernilla Öman hösten 2023

VÅR VISION

EN KYRKA DÄR MÄNNISKOR HITTAR HEM

En kyrka där varje person får chansen att hitta hem i mötet med Jesus. Där Guds kärlek är närvarande och genomsyrar allt vi företar oss. Dit du längtar och vill ta med dina vänner, för att du på riktigt tror att det gör skillnad.

En kyrka som hålls samman av äkta relationer och en gemensam överlåtelse till ett syfte som är större än våra egna liv. Som inte främst förknippas med en byggnad utan människor som är fyllda av den helige Ande och sprider en atmosfär av kärlek och bär en smittande tro att för Gud är precis allt möjligt.

En kyrka som alltid är redo att satsa på nästa generation, full av barn och unga människor som vill växa upp och bli gamla här. Där den som är ung har en röst och har förmånen att möta mogna, andliga föräldrar i alla åldrar som gärna ger plats för de som kommer efter.

En kyrka som agerar mer än den pratar och gör verklig skillnad i människors liv. Som betyder något i omgivningen där vi är men som inte begränsas av geografi utan når fram till de minst nådda och hjälper de mest utsatta över vår värld.

En kyrka som bygger upp den som redan tror och når fram till den som aldrig varit i kontakt med någon kyrka. Där vi lockar fram det bästa i varje människa och inte låter något hindra oss från att förmedla världens bästa budskap i vår tid.

En kyrka som generöst delar med sig och ödmjukt vill lära av andra. Som håller fast vid att Guds ord är ett kärleksfullt budskap till varje människa med relevans i alla tider. Där vi förenas med de som gått före genom att visa samma överlåtelse, tro och kärlek till det som Jesus vill göra i och genom oss.

En kyrka som existerar för att hjälpa människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus

VÅRA VÄRDERINGAR

PÅ DEN HÄR PLATSEN VÄLJER VI ATT:

- Tro det bästa om varandra
- Vara den förändring vi vill se
- Ge det vi fått vidare

Vår vision är vår målbild. Våra tre grundvärderingar är det utgångsläge vi vill inta för att vara på väg mot det vi längtar efter och beskriver i visionen.

Att tro det bästa om varandra innebär att välja ett utgångsläge där vi tror gott om varandras intentioner, vi snälltolkar. Det innebär inte att vi ska vifta bort det som gör ont eller som blir fel, men att välja utgångsläget att vi förväntar oss det bästa av och i varandra.

Att vara den förändring vi önskar se är en utmanande tanke som breddar ägarskapet och gör församlingen till min angelägenhet. Vi vill helt enkelt se hur människor vänder åsikter om det som inte fungerar till möjligheter att vara med och bidra till det vi drömmer om.

Att ge det vi fått vidare handlar både om att bygga för nästa generation, träna lärjungar och att nå ut till den som ännu inte känner Jesus. Allt det vi får från Gud är givet oss för det uppdrag han kallar oss till.